

EEN HOSPICE VOOR OMMOORD!



Nog even en dan heeft Ommoord een eigen hospice: Hospice IJsselPolder. Het pand aan de Thomas Mannplaats is in de afgelopen maanden grondig onderhanden genomen en wordt nu ingericht als bijna-thuis-huis met een warme, huiselijke sfeer.

In Hospice IJsselPolder kunnen mensen in de laatste levensfase het leven op geheel eigen wijze afronden. De bewoner heeft de regie. Het team van IJsselPolder biedt aandacht en ondersteuning waar gewenst en waar nodig. Eind april of begin mei 2021 opent dit huis van warmte en aandacht de deuren voor bewoners. Een zorgteam van professionals en vrijwilligers staat in de startblokken om de toekomstige bewoners te omringen met liefde, kennis en kunde. In IJsselPolder wordt er alles aan gedaan om leven toe te voegen aan de dagen als er niet veel dagen meer toe te voegen zijn aan het leven.

Hospice IJsselPolder maakt samen met Hospice IJsselThuis (in Nieuwerkerk aan den IJssel) en Hospice IJsselOever (in Capelle aan den IJssel) deel uit van de Stichting IJsselHospices.



WERKEN IN ONS HOSPICE: EEN UNIEKE ERVARING

Word jij ook zo gelukkig van iets doen voor een ander? Hou je van sociale contacten en nieuwe mogelijkheden en krijg je voldoening vanuit waardering? Dan is ons hospice dé plek voor jou!

Kookvrijwilliger

(inzet: minimaal eenmaal per twee weken)

Vind je kleine, smaakvolle gerechtjes maken een genoegen, voor anderen koken een plezier, liefdevol presenteren een vanzelfsprekendheid en spreekt 'koken vanuit je hart' je aan?

Word dán kookvrijwilliger in Hospice IjsselPolder!

Onze bewoners geven aan waar zij trek in hebben. Als kookvrijwilliger haal je de boodschappen daarvoor in huis en bereid je de maaltijd. Soms is dat een uitgebreide maaltijd, soms een eenvoudige, soms gaat het alleen om de geur- en smaakbeleving. Als kookvrijwilliger draag je eraan bij dat het ogenschijnlijk gewone heel bijzonder wordt!

Zorgvrijwilliger

(inzet: een- à tweemaal per week)

Als zorgvrijwilliger bied je onze bewoners tijd, aandacht, liefde, warmte, nabijheid of juist distantie. Je wilt 'er-zijn'! Samen met de andere vrijwilligers zorg je ervoor dat ons huis een thuis is. Je opent je hart, je ontvangt dankbaarheid en je bent getuige van mooie momenten waarop het leven intens beleefd wordt!

Meer informatie:

Anita Akkermans (aakkermans@hospiceijsseloever.nl)
of Wendy Engelen (wendy@marlo.nl).

